

## **Munro, Edward John**

**Private**

**North Nova Scotia Highlanders**

**E/20545**



Edward John Munro wordt op 16 juni 1920 geboren in Quebec City, Canada als jongste van een gezin met zeven kinderen, vier zoons en drie dochters. Hun vader Charles Munro overlijdt aan leukemie op 7 januari 1923, als Eddy 2 jaar oud is. Omdat hun moeder Johanna niet genoeg geld heeft om ze allemaal zelf op te voeden worden veel van de kinderen in kindertehuizen ondergebracht. Eddy gaat naar school vanaf zijn 5<sup>e</sup> tot zijn 12<sup>e</sup> jaar. Door wisselende scholen blijven zijn resultaten beneden de maat. Als een gevolg van deze minimale opleiding, besluit hij als jonge man op 16 september 1941 dienst te nemen in het leger. Hij heeft daarvoor 4,5 jaar als ongeschoold arbeider bij het Dominion Arsenaal in Quebec gewerkt. Hij begint bij het leger als magazijnmedewerker in Quebec. Eddy wordt beschreven als een stille, evenwichtige jonge knaap, met een boven gemiddelde natuurlijke intelligentie, geïnteresseerd in ijshockey, softbal en rugby.

Edward dient in het Royal Canadian Ordnance Corps tot 15 mei 1944, waarna hij bij de Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers komt. Hij blijft in Canada tot 21 november 1944, dan gaat hij aan boord voor de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Op 26 januari 1945 wordt hij naar het vasteland van West Europa gestuurd om als infanterist in een bataljon van de North Nova Scotia Highlanders te gaan vechten.

[Het is tot op heden onduidelijk voor de familie waarom hij voor de North Nova Scotia Highlanders vecht, omdat Nova Scotia ver van Quebec City verwijderd ligt. In deze fase van de oorlog was het aanvullen van

verliezen bij gevechtseenheden moeilijk. Dat leidde tot overplaatsingen waarbij het beginsel van regionale indeling bij de eenheden in het gedrang kwam. Dat is mogelijk de oorzaak van zijn overplaatsing naar de North Nova Scotia Highlanders.]

Edward John Munro sneuvelt op 25 maart 1945 in de buurt van Bienen in Duitsland en krijgt op 5 april 1945 een veldgraf in Rees, Duitsland.

Bijgevoegd is de laatste brief die Eddy aan zijn zus Annie Munro schrijft. Deze brief is gedateerd op 23 maart 1945 ... twee dagen voor hij sneuvelt. Zijn zus ontvangt de brief nadat zij is ingelicht over zijn dood. Het is een opvallend verdrietige brief, omdat hij vraagt of ze hem alsjeblieft wil schrijven (nadat verschillende van deze verzoeken onbeantwoord bleven) en een foto van de familie zou willen sturen. In de brief zegt hij dat hij in een loopgraaf in Duitsland is.



23 Mar 1945

Dear Annie & John

Germany

Just writing you a few lines to let you know where I am, I'm in Germany now Annie its a long way from home. I'm well and still in the best of health. I had some mail from home and every body is well. I had a lot from Rita & Wilfred. Well Annie I guess you will never forgive me for not writing sooner. Well Annie I didnt have your address Rita just sent it to me. Well how are you Annie and how do you like your new home. I hope you are happy. How is John and how does he like his work. And how is the big girl is she getting big. I would sure like to see her again give her a big kiss for me. Well Annie I was in England for two months I didnt have much of a time because I couldnt get money for a pass. I was in London one and I had a very nice time, but I wouldnt like to live there give me Canada any day. I was in Belgium for one month and its a very nice place the people speak French & English but you need a lot of money to get around all the girls want in Belgium is your money, so now I'm in Germany its most of beeing a nice country once but it doesnt look so nice now, there not many houses left standing now. Well Annie I dont live in a house now, I'm living in a slit trench, there two of us to a trench. The weather here is very nice its just like summer back home. Annie I hope you dont take as

Edward John Munro wordt op 14 december 1946 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf **XVII. E. 11.**

Onderscheidingen:  
1939-1945 Star  
French Germany Star  
War Medal 1939-1945  
Canadian Volunteer Service Medal with clasp



Levensverhaal Marian Straatman, Research Team Faces To Graves.

Bronnen:

Commonwealth War Graves Commission  
Library and Archives Canada  
Corina O'Hearn



*Lichtjesavond 24 december 2018.  
Foto: Diana Venis-Kerkhoven.*

Op 19 november 2000 werden deze plaquettes onthuld op het plein voor de RK kerk St. Cosmas und Damian in Bienen.

Tekst op plaquette:

Deze plaquette is geplaatst door een groep overlevende veteranen van de North Nova Scotia Highlanders, 3 Canadian Infantry Division in trotse en dankbare herinnering aan die veertig leden van hun regiment die in Bienen zijn gesneuveld, op zondag 25 maart 1945 en ter herinnering aan de medestrijders van de 9e Infantry (Highland) Infantry Brigade en 51 Britse soldaten van de Highland Division, die stierven in dezelfde strijd en ook, in respectvolle herinnering aan die tegenstanders in het Duitse leger die stierven op diezelfde dag.



In de kerk in Bienen ligt een 'Gedächtnisbuch' ter nagedachtenis van alle Duitse en Geallieerde soldaten, die in de hevige strijd om Bienen zijn gesneuveld.



1945

25. März

**E. B. Munro**

+ 25. März 1945 als kanadischer Soldat in Bienen  
North Nova Scotia Highlanders Infanterie  
Kanadischer Soldatenfriedhof Groesbeek (NL) Grab XVII E 11

**Wolfgang Müller**

aus Landsberg a. d. Warthe  
+ 25. März 1945 als Soldat in Bienen 23 Jahre alt  
Soldatenfriedhof Bienen, Grab 68

**Paul Oelze**

aus Braunschweig  
+ 25. März 1945 als Soldat in Bienen 23 Jahre alt  
Soldatenfriedhof Bienen, Grab 56

**Heinz Ost**

aus Hannover  
+ 25. März 1945 als Soldat in Bienen 24 Jahre alt  
Soldatenfriedhof Bienen, Grab 58

**Heinz Otto**

aus Dreihäusen bei Marburg  
+ 25. März 1945 als Soldat in Bienen 28 Jahre alt  
Umgebettet nach Dreihäusen

**L. D. Page**

aus Hants Rawdon Provinz Newfoundland Kanada  
+ 25. März 1945 als kanadischer Soldat in Bienen 21 Jahre alt  
North Nova Scotia Highlanders Infanterie  
Kanadischer Soldatenfriedhof Groesbeek (NL) Grab XIX A 16

**Helmut Pohlmann**

aus Bochum  
+ 25. März 1945 als Soldat in Praest 18 Jahre alt  
Soldatenfriedhof Bienen, Grab 21

1945

25. März

**W. J. Power**

aus New Westminster Provinz British Columbia Kanada  
+ 25. März 1945 als kanadischer Soldat in Bienen 1 Jahre alt  
North Nova Scotia Highlanders Infanterie  
Kanadischer Soldatenfriedhof Groesbeek (NL) Grab XVII H 2

**W. L. Robinson**

aus South Naitland Provinz Nova Scotia Kanada  
+ 25. März 1945 als kanadischer Soldat in Bienen 22 Jahre alt  
North Nova Scotia Highlanders Infanterie  
Kanadischer Soldatenfriedhof Groesbeek (NL) Grab XIX C 4

**Erich Sader**

+ 25. März 1945 als Soldat in Bienen  
Soldatenfriedhof Bienen, Grab 66

**Hermann Schmidt**

aus Hartushofen b. Rotenburg o. d. T.  
+ 25. März 1945 als Soldat in Bienen 29 Jahre alt  
Soldatenfriedhof Bienen, Grab 65

**N. A. Shaw**

aus Richmond Lochside Provinz British Columbia Kanada  
+ 25. März 1945 als kanadischer Soldat in Bienen 21 Jahre alt  
North Nova Scotia Highlanders Infanterie  
Kanadischer Soldatenfriedhof Groesbeek (NL) Grab V H 14

**E. A. Smith**

aus West Point Provinz Prince Edward Island Kanada  
+ 25. März 1945 als kanadischer Soldat in Bienen 32 Jahre alt  
North Nova Scotia Highlanders Infanterie  
Kanadischer Soldatenfriedhof Groesbeek (NL) Grab V H 13